



ER STAAT GESCHREVEN
OVER VERLEIDING GESPROKEN

AVONDMAAL

25 jan. 26
10:00 uur

25 jan. 2026

10:00 uur

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Gerda van den Bos

Diaken: Dikkie Verburg

Muziek: Anton, Bobby, Siska

Welkom

Psalm 98

- 1 Zingt een *nieuw lied voor God den Here*,
want *Hij bracht wonderen tot stand*.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor *alle volkeren op aarde*.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
- 3 Laat *heel de aard' een loflied* wezen,
de *psalmen gaan van mond tot mond*.
De *naam des Heren wordt geprezen*,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de *grote Koning*,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de *Heer heeft onder ons zijn woning*,
de *Heer die bij ons intocht houdt*.

Opwekking 849

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.

Ik leef met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!

Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,

is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,

is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,

is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!

Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God.

Ja, ik zing van de goedheid van God.

Votum & groet

Gebed

Opwekking 429

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

*God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.*

Leefregel

Kinderlied: Ik geloof

Ik geloof in God
Hij schiep het heelal
Hij is het begin en einde,
Hij is altijd overal
Ik geloof

God gaf ons zijn zoon,
Jezus is zijn naam,
die voor ons gestorven is
en uit de dood is opgestaan.
Ik geloof

God geeft ons zijn Geest,
wij zijn niet alleen.
Hij geeft kracht voor elke dag,
zo Hij helpt ons door alles heen.
Ik geloof

Kindernevendienst

Schriftlezing: Mat. 4: 1-11

¹Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. ²Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. ³Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.' ⁴Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' ⁵Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. ⁶Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' ⁷Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' ⁸De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht ⁹en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' ¹⁰Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' ¹¹Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Preek

Opwekking 124

- 1 Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
*Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U
en ga in uwen Naam.*
- 2 Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij

*een lied van overwinning.
Ik bouw op U
en ga in uwen Naam.*

- 3 Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
*In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij heeft voortgeleid.*

Viering Avondmaal

Inzameling van gaven [Collectes](#)

- 1) HGJB
- 2) Kruispunt

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, onder vermelding van:

KP25-01-26 HGJB | KP25-01-26 Kruispunt

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Uitleg avondmaal

EERSTE RONDGANG

Bij het naar voren komen zingen:

Bless the Lord, my soul

- | | |
|---|--|
| 1 Bless the Lord my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life. | 1 Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft. |
|---|--|

TWEEDE RONDGANG

Bij het naar voren komen zingen:

- | | |
|---|--|
| 2 Bless the Lord my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life. | 2 Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft. |
|---|--|

Dankgebed

Kinderen komen van de KND

- | | | |
|----------------|---|--|
| NLB 416 | 1 | Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen,
Ga met God en Hij zal met je zijn. |
| | 2 | Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. |
| | 3 | Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. |
| | 4 | Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, |

in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen