

DE KRACHT VAN HET EVANGELIE

over de dood en onvergankelijk leven gesproken

2 Timotheus 1:10



Protestantse Gemeente
Eindhoven
Kruispunt

23 nov. 25
10:00 uur

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR GEDENKEN OVERLEDEN GEMEENTELEDEN

23 november 2025

10:00 uur

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Kay van Heeswijk

Diaken: Remco Bos

Muziek: Theunis, Alexander, Gitta, Mirjam

Welkom & Mededelingen

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. (2×)

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrap de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft,
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn. (2×)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. (2×)

**De mensen
die we missen
(Sela)**

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van / wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

Wie huilt er onze tranen? Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen? Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen? Christus, Hij alleen!
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

Votum groet

Gebed

Opw. 540

Hij mat de wateren met zijn hand,
sprak en schiep de zon,
breidde de hemelen uit als tent,
waar de mens in wonen kon.
God schiep de aarde in al haar pracht:
bergen, zee en land.
Toch zal dit allemaal ooit vergaan,
maar zijn Woord houdt eeuwig stand.

*Kom, laten wij aanbidden;
ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen,
Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden
de Schepper van 't heelal,
van hemel en aarde,
Hij die spoedig komen zal.*

Hij is ons licht in de donk're nacht,
leidt ons door zijn Woord
en als wij struikelen richt Hij ons op;
aan wie moe is, geeft Hij kracht.
Niemand is aan Hem gelijk;
een machtig God is Hij;
kwam op de aarde voor jou en mij,
verliet zijn hemels koninkrijk.

*Kom, laten wij aanbidden;
ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen,
Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden
de Schepper van 't heelal,
van hemel en aarde,
Hij die spoedig komen zal.*

Hij weidt ons als een herder,
draagt ons in zijn schoot,
redt ons van de duisternis;
verlost ons van de dood!

*Kom, laten wij aanbidden;
ons buigen voor de Heer,
de Koning der eeuwen,
Hem komt toe de dank en eer.
Kom, laten wij aanbidden
de Schepper van 't heelal,
van hemel en aarde,
Hij die spoedig komen zal. [2×]*

Leefregel

Kinderlied: [Wist je dat](#)

Kindernevendienst

Schriftlezing: 2Tim. 1: 7-14

⁷God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. ⁸Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. ⁹Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ¹⁰maar nu is ze bekend geworden doordat **onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.**

¹¹Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; ¹²daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. ¹³Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. ¹⁴Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

Preek

Opw. 585

Er is een dag
waar al wat leeft allang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

*Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!*

*Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!*

Herdenking overleden gemeenteleden

Roosje Casemier -van Diepen
1957 - 2025

Kaarsen aansteken & gedenksteen

Opw. 665 Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.

*Tot aan die dag - wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.*

*Tot aan die dag - wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag!*

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist. → *refrein*

Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem.
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. → *refrein*

Dankgebed - Inzameling van gaven

Opwekking 542

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

Zegen

Opw. 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen. (3x)