



# JEZUS en de andere godsdiensten

15 juni 25  
19:00 uur



15 juni 2025

19:00

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Mirjam Jonkers

Diaken: Nico Roubos

Muziek: Niels

## Welkom

### Opwekking 542

God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U.

## Votum & groet

### Gebed

### Opwekking 136

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.  
U alleen doorgroondt mijn hart, U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij de uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

## Schriftlezing: Mat. 16: 13-23

<sup>13</sup>Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' <sup>14</sup>Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.'  
<sup>15</sup>Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' <sup>16</sup>'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. <sup>17</sup>Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. <sup>18</sup>En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. <sup>19</sup>Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'  
<sup>20</sup>Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

<sup>21</sup>Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. <sup>22</sup>Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' <sup>23</sup>Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.'

## Opwekking 461

Mijn Jezus, mijn Redder;  
Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde, Heer.  
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben,  
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.  
Zing van de Koning en zijn heerschappij.  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam.  
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.  
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

## Gebeden - Collecte

### Psalm 67: 1,2

- 1 *God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht:  
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend', zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen van uw heil erkent.*
- 2 *De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al te zaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwen naam.  
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten  
in gerechtigheid, volken op deez' aarde,  
die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.*

## Zegen