



CHRISTUS KENNEN

en door Hem gekend worden



23 febr. 25
10:00 uur

23 febr. 2025

10:00 uur

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Calum McLeod

Diaken: Nico Roubos

Muziek: Theunis, Alexander, Bobby, Gitta, Mirjam

Welkom

Opwekking 826

God keek genadig naar mij om:
Hij greep mij vast voor ik verdronk
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf:
Hij wekt mij op en roept mij naar
huis.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik weet, hoe lang de nacht ook
duurt:
God helpt mij over elke muur.
Ik zie al licht aan de horizon.
De Heer is mijn Bevrijder.
*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

Ook als het wachten moeilijk is,
ook als ik treur om wie ik mis:
zijn liefde draagt mij door alles
heen.
De Heer is mijn Bevrijder.
*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster!
De Heer is mijn Bevrijder! (x2)
De Heer is mijn Bevrijder x3

Votum & groet

Gebed

Op Toonhoogte 8 - De Heer is mijn Herder

*De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

Hij roept mijn naam;
ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op;
brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn
wonden;
heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem
te zijn.

*De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

Hij gaat mij voor;
ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht
om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal
naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

[4×]

Leefregel

Opwekking 159

- 1 Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.
*Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.*
- 2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één,
U alleen, U heb ik lief.
*Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.*

Kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 10: 11-18

¹¹Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
¹²Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; ¹³de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. ¹⁴Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, ¹⁵zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. ¹⁶Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. ¹⁷De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. ¹⁸Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Preek

Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn
beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

*Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.*

*Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.*

*Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.*

Gebeden

Collectes

1. Algemeen Kerkenwerk (Tint)
2. Kruispunt

Opw. 27

- 1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider,
vol mij met uw Geest steeds meer. (2×)
- 2 Laat mij zijn een godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U. (2×)
- 3 Laat mij door uw levend water
vloeïen als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom Heer Jezus in uw kracht. (2×)

Zegen