



CHRISTUS KENNEN

met heel ons verstand, hart en ziel



viering avondmaal

19 JAN. 25
10:00 UUR

19 jan. 2025

10:00 uur

Viering avondmaal

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Ronald Begeer

Diaken: Dikkie Verburg

Muziek: Wanda, Alexander, Bobby, Benjamin, Teuny

Welkom & mededelingen

Opw. 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

*Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

*Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

2×

Breng ons samen, één in uw naam.)

Ieder is welkom hier binnen te gaan.)

Samen, één door de Geest;) 2×

verbonden in liefde, ...)

die U aan ons geeft,

die U aan ons geeft,

die U aan ons geeft.

Votum groet

Gebed

Opw.

520



Wees mijn ver - lan - gen, o Heer van mijn hart,
leer mij U ken - nen in vreug - de en smart.
Laat mijn ge - dach - ten op U zijn ge - richt;
wa - kend of sla - pend, ver - vuld van uw licht.

- 2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
- 3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

- 4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
- 5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Leefregel: Fil. 2: 1-11

¹Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, ²maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. ³Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. ⁴Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. ⁵Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ⁶Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, ⁷maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, ⁸heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ⁹Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ¹⁰opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ¹¹en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

Op Toonhoogte 567

*Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.*

1 Knead mij, Here God,

ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Here God,

U weet precies hoe ik zijn moet.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.

2 Kneed mij, Here God,

'k wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Here God,

U maakt iets moois van mijn leven.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben ik in uw handen, o Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maakt U mij een vat tot uw eer.

Kindernevendienst

Schriftlezing: Filippenzen 3:

¹Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. ²Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! ³Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, ⁴hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. ⁵Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreëer met de wetsopvatting van een farizeeër ⁶en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. ⁷Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. ⁸Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval

weggegooid. Ik wilde Christus winnen ⁹en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. ¹⁰Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, ¹¹in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Preek

Opwekking 665

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.

*Tot aan die dag - wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.*

*Tot aan die dag - wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag!*

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,
als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist. → *refrein*

Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem.
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. → *refrein*

Kinderen komen van de KND

Viering Avondmaal

Inzameling van gaven

- 1) Fam. Wolters
- 2) Kruispunt

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, onder vermelding van: KP19-01-25 Wolters | KP19-01-25 Kruispunt

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Uitleg over het vieren van het avondmaal met het ook voor kinderen en/of tieners

EERSTE RONDGANG - *Bij het naar voren komen en terug lopen zingen wij:*

Bless the Lord my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

TWEEDE RONDGANG - *Bij het naar voren komen en terug lopen zingen wij:*

Bless the Lord my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Dankgebed

Opwekking 849

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.*

Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.*

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

*Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,*

*zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.*

Zegen