



*Als Pasen en Pinksteren
op één dag vallen*

over herschepping gesproken

21 APRIL 24
10:00 UUR

21 april 2024

10:00 uur

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Teuny Broere

Diaken: Renny Oomen

Schriftlezing: Anja de Hoog

Muziek: Theunis, Bobby, Alexander, Kay, Mirjam, Joshua

Welkom

Opwekking 501

Vader, mijn God, ik aanbid U,
heel mijn hart is op U gericht.
Neem mijn leven in uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd
omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd
omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.

*Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.*

*Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.*
[2×]

*En stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.
en laat uw vrede heersen in mijn hart.*

Votum & groet

Gebed

Leefregel: Filippenzen 2:3-11

³ Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. ⁴ Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. ⁵ Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was: ⁶ Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. ⁷ Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen ⁸ heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. ⁹ Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat, ¹⁰ opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, ¹¹ en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

Opwekking 876

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.
Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.
Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten, regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.

Refrein 1:

In de hemel klinkt: Heilig.

Heel de schepping zingt: Heilig.

U bent hoogste Heer: Heilig.

Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven en als je bent verlost,

zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht,

zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Zing je lied voor eeuwig en amen.

Refrein 2:

Heel uw volk zingt uit: Heilig.

Voor U Majesteit: Heilig.

U bent voor altijd heilig.

Voor altijd heilig.

*Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.*

*Alle tronen en krachten, regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.*

U bent voor altijd heilig. Voor altijd heilig.

Schriftlezing: Ezechiël 36: 25-28

²⁵Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. ²⁶Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. ²⁷Ik zal jullie mijn Geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. ²⁸Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.



Opwekking 343

Hei - li - ge Geest van God, vul op - nieuw mijn hart.

Hei - li - ge Geest van God, vul op - nieuw mijn hart.

Vul mij op - nieuw, vul mij op - nieuw.

Hei - li - ge Geest, vul op - nieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Schriftlezing: Johannes 20

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' ²⁰Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Kindermoment

Kinderlied: Opw. 47



Om - dat Hij leeft, ben ik niet bang voor mor - gen.
Om - dat Hij leeft, mijn angst is weg.
Om - dat ik weet, Hij heeft de toe - komst.
En het le - ven is het le - ven waard
om - dat Hij leeft.

- 1 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

Preek

Opwekking 575

- 1 Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
- 2 Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
- 3 Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
- 4 Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Gebeden

Inzameling van gaven

1. Pitstop is een jongerencentrum in Eindhoven en richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Ze willen jongeren helpen hun eigenwaarde te ontdekken, te groeien naar volwassenheid en hun talenten te ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. In het jongerenwelzijnswerk van Pitstop werken ze vanuit een heldere visie. Ze willen jongeren bereiken die God niet kennen. Dit doen ze door een relatie met ze aan te gaan en ze zo te laten zien wat een leven met God inhoud.

2. Kruispunt

Uw collecte-bijdrage kunt u overmaken naar de collecterekening met het volgende nummer: NL47 RABO 0373 7186 75 ten name van PGE-collecten, onder vermelding van:

KP21-04-24 Pitstop

KP21-04-24 Kruispunt

Slotlied Opwekking 698

Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen,
uw liefde drijft de angst uit in mij.

Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om, want U bent nabij.

En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.

Voor wie zou ik nog vrezen?

Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

*Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.*

En ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht,
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.

Maar tot aan die dag dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn, is U te kennen al wat ik wil.

En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.

Voor wie zou ik nog vrezen?

Hij is toch bij mij?

Hij is toch bij mij?

*Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.*

Ja, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.

Maar tot aan die dag

dat de schepping

wordt bevrijd van de pijn,

blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

[2×]

*Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen heen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.*

*Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.*

[3×]

Zegen