



Met Christus verbonden leven

PASEN 2024

31 maart 24
11:00 UUR

PASEN

31 maart 2024

11:00 uur

vanaf 10:00 uur is er een paasontbijt

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Mirjam Jonkers

Diaken: Dikkie Verburg

Schriftlezing: Wil van Werven

Muziek: Anton, Alexander, Bobby, Gitta, Siska, Teunie

Welkom en aansteken van de Paaskaars

Opwekking 430

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Opw. 174 + Opw 349

Juicht, want Jezus is Heer,)
kinderen Sions, verblijdt u ter ere)
van Hem, die ons liefheeft.)
Hij is verrezen en leeft,) 2x
Jezus, de Koning, die mensen)
het leven weer geeft.)

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, 'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo -

*Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.*

Votum & Groet

Gebed

Opwekking 774

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
Met Zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Opstanding – een illustratie:

Opwekking 826

God keek genadig naar mij om:
Hij greep mij vast voor ik verdrong
en zette mij weer op vaste grond.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ik verlang naar Jezus;
O mijn ziel, verhef Zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkranen,
nu de overwinnaarskroon.

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi
U bent eindeloos mooi
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt:
God helpt mij over elke muur.
Ik zie al licht aan de horizon.
De Heer is mijn Bevrijder.

*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

Op Hem alleen rust mijn geloof;
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft.
De winter wijkt en de lente komt.
De Heer is mijn Bevrijder.

Ook als het wachten moeilijk is,
ook als ik treur om wie ik mis:
zijn liefde draagt mij door alles heen.
De Heer is mijn Bevrijder.

*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

Hij draagt mij tot mijn laatste dag,
laat mij niet achter in het graf:
Hij wekt mij op en roept mij naar huis.
De Heer is mijn Bevrijder.

*Is er iemand als onze God,
die ons liefheeft en ons verlost?
Hij heeft betaald voor ons allemaal!
De Heer is mijn Bevrijder.*

Alle eer aan God de Vader!
Alle eer aan God de Zoon!
Alle eer aan God de Trooster!
De Heer is mijn Bevrijder! (x2)
De Heer is mijn Bevrijder x3

Schriftlezing: 2 Kor. 5: 14-21

¹⁴Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, ¹⁵en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. ¹⁶Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.

¹⁷Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. ¹⁸Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. ¹⁹Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij

heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
²⁰Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. ²¹God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Kindermoment - [Kinderlied](#)

Preek:

Opwekking 71



*Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

1 Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

*Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

2 Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

*Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.*

Gebed

Mededelingen en Collecte

SeeYou (voorheen Light for the world) zet zich in voor mensen met een beperking in Azië en Afrika.

- KP31-03-24 SeeYou
- KP31-03-24 Kruispunt

Tijdens collecte: instrumentaal – Via Dolorosa

Slotlied: Opw. 213

- 1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af, heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*

- 2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*

- 3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*

Zegen

