

GOD IN ACTIE

verwondering & ongeloof



3 DEC. 23
10:00 UUR

 Protestantse Gemeente
Eindhoven
Kruispunt



EERSTE ADVENTSZONDAG

3 december 2023

10:00 uur

Livestream: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1087>

Voorganger: ds. Werner Gugler

Ouderling: Dorthy Kramer

Diaken: Renny Omen

Muziek: Anton, Kai, Siska, Teuny

Welkom

Opwekking 671

U schiep zon en maan en sterrenpracht,
Vader, U bent het geheim van het leven;
alles toont uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt,
U bezielt mij, Heer,
U houdt heel mijn leven
veilig in uw sterke hand.

Lof, aanbidding, alle dank in mij)
stroomt over uit mijn hart;)
U maakt mij blij.) 2x
Van uw liefde zal ik blijven zingen;)
ik prijs uw naam.)

U geeft regen, zon en overvloed,
Vader, U bent het geheim van het leven
dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder, Heer, U bent
heilig, hoogverheven,
maar ook heel dichtbij.

Refrein

Heilig is de Heer almachtig.)
Waardig, waardig is zijn naam.)
Heilig is de Heer almachtig.) 2x
Waardig, waardig is zijn naam.)

Lof, aanbidding, alle dank in mij)
stroomt over uit mijn hart;)
U maakt mij blij.)
Van uw liefde zal ik blijven zingen;) 2x
ik prijs uw naam.)

Votum Groet

Gebed

Opwekking 320

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
*Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon.*

3 Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
*Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk.*

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
*Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.*

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
*Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!*

Leefregel

Opwekking 624

De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften
is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongelooft;
hernieuw het vuur in mij.

Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.

*Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.*

*Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.*

Ik hunker naar uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U,
hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

*Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.*

Schriftlezing: Lukas 1: 5-23

⁵Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. ⁶Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. ⁷Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

⁸Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, ⁹werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. ¹⁰De



samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. ¹¹Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. ¹²Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. ¹³Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. ¹⁴Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. ¹⁵Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in

de schoot van zijn moeder is, ¹⁶en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. ¹⁷Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

¹⁸Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ ¹⁹De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. ²⁰Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

²¹De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. ²²Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. ²³Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Kindermoment

Projectlied ‘Een nieuw begin’ - Bijbel Basics 2023

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
de zoon van Maria, die Israël redt.
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind
dat liefde komt brengen en kwaad overwint.

Preek

Opw. 520



Wees mijn ver - lan - gen, o Heer van mijn hart,
leer mij U ken - nen in vreug - de en smart.
Laat mijn ge - dach - ten op U zijn ge - richt;
wa - kend of sla - pend, ver - vuld van uw licht.

- 2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
- 3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
- 4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
- 5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Gebeden-

Inzameling van gaven

Opwekking 399

Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen.

zolang ik leef.

Zegen

Gaudete